

# Ur Novisen i Spalato

- Gunnar Ekelöfs höstbok

Illustratör: Mats Nilsson

Han tänkte: Två ögonkast mellan oss, det undrande  
och det förundrade, som två världar. Det är den kärlek  
som är för stor att kunna fullbordas:  
Drömmens ögonblick, eller minnets, utan beröring  
utan en hälsning, bara med blicken, en fågel!

★

Den fullkomligt oerfarnas nyfödda erfarenhet  
är lika stor som den fullkomligt erfarnes  
Nyföddhet är värd lika mycket som Avfall  
Cirkeln som inte har början och slut är formeln  
Det som varken har slut eller början är moder till önskan  
Tomrum är det som i en skymt gör livet värt mödan  
Vad vi aldrig nått fram till är det som föder oss framåt  
På hennes panna av vit oblat, på hennes kinder  
av det rosiga livet, skall aldrig min penna  
skriva rynkor, tecken som ingen kan läsa  
utom jag som aldrig skrivit dem. Därför kan aldrig du  
förstå vad jag skriver till dig med blicken  
Jag tror på handens tvekan när det gäller att teckna  
bilden av lust och nöd, förnedring, fullbordan  
Det kallas främlingskap, i det främlingsrike  
som är samhällets, fyllt av omaka makar. Det sanna  
främlingskapet träffar oss som en pil. Då avundas  
blicken handen som sopar, och blicken blicken  
som ser upp mot tepidariets tak och sedan mot golvet  
Den som är evigt lik sig avundas den som ännu är lik sig  
Cirkeln sluts utan början, men sällan. Tyrannens änglar  
står med flammande svärd däremot, men mina  
står med nakna svärd mot dem som skall segra!  
De har både vingar och kön och är anbefallda  
att inte skada den Kärlek som är öga mot öga  
ovidrörbar, ovidrörande, segrande Kärlek.

★

Änglarna av mitt kön ser milt på en namnlös  
Änglarna av min rebelliska sekt har en erfarenhet  
som till slut gjort dem oerfarna. De byter blickar  
med okända, medvetna om vad som är okänt  
Okändhet är den enda makt som är möjlig  
och de förstår att du är jag och att jag är du  
Så djupt har jag lärt dem känna skönheten att jag avstår  
Men över dig, som sträcker fram handen, står Tyrannen  
som lärt dig ta eller tigga! Över dig Natten  
fylld av de svävande stjärnor han kallar fallna  
men som är mina vänner. De ser milt på de stumma  
som inte lärt sig läsa men som har lätt för att fatta.

