

# Till den skönhet som är god

*Jag fick ett besök i min källare —  
för vaktarens skull var hon djupt beslöjad  
Jag lät sätta fram bröd och vatten åt henne —  
Vaktaren gav jag mutor, han blev min tjänare  
När han gick bort tog jag fram ur hålet i muren  
vad jag borde gömt undan av läckerheter  
vad jag gömt undan av hopp, av lust till frihet  
Bit efter bit tog jag fram. Hon nöjde sig inte  
Bit efter bit av vad som fanns kvar av mig  
Gästfrihet är en lag utan lag, som nöden  
Hon nöjde sig inte med mindre än hjärtat  
Med det gick hon bort och lämnade mig i mörkret  
ensam, mer än jag någonsin varit förut.*

## II

*Vad är en evighet?  
Det är det ögonblick då du var borta  
Hur många sådana ögonblick finns i livet?  
Många  
Men lägger du dem alla tillsammans  
blir summan ändå bara ett ögonblick  
ett enda  
som är en evighet:  
Det är det ögonblicket  
då du själv till slut blir borta.*

## III

*Möta dig är min tröst och min enda tanke  
Långsam död har dagen varit. Jag väntar Natten  
då jag får höra din röst: Jag är på väg, jag kommer!  
Då jag får höra rösten av dig: Jag är nära dörren!  
Lägg dig rak med armarna utefter kroppens sidor  
Andas djupt och höj bröstet. Mitt hjärtas hjärta  
min tankes tanke, låt allting sjunka till botten!  
Själ av min själ, var uppmärksam på vad som händer:  
Det knakar i dörren. Råttornas gnagande tystnar  
Dörren står på vid gavel, murarna viker åt sidan  
som för ett drag. Jag vilar i luft, i det fria  
Hon står bredvid. Hon lutar sig, sänker sitt öga  
in i mitt blundande öga. Jag ser på dess insida  
skuggan av henne. Stunden med henne har kommit  
med synen av henne, med henne själv har den kommit.*

**Av Gunnar Ekelöf**