

1

Enkel är födelsen:
Du blir du
Enkel Döden:
Du är inte mera du
Det kunde ha varit omvänt
som i en spegelvärld:
Döden kunde ha fött dig
och Livet släckt ut dig
det ena såväl som det andra —
Och kanske är det så:
Ur Död är du kommen, långsamt
utplånar dig Livet.

2

Två höga kolonner
står ännu vid Sardes kvar
av Artemis' tempel
där även förnäma kvinnor
för att behaga gudinnan
gav sig åt förste bäste
Rik eller fattig, ren eller smutsig —
Hon bestämde
om tjänarinnans lön blev en silvermina
eller ett kopparstycke
Det sägs att den ena kolonnen är Rätt
och den andra Orätt
Jag har gått mellan båda
ledd av min Genius bland anemoner
och markens låga liljor
Jag kände ingenting
av dessa kolonnens Rätt eller Orätt
De störtade inte samman över mig
Jag trodde inte på någon av dem
tvefödd, mitt mellan Ont och Gott
och tro och tvivel
Ingen tog mig, ingen lämnade mig
Jag var hos dig, ensam.

Av dessa tre dikter är den första och sista
ur Gunnar Ekelöfs nya bok »Sagan om Fa-
tumeh», medan dikten om templet i Sardes
skall ingå i en kommande bok.

Ur Sagan om Fatumeh

AV GUNNAR EKELOF



3

Jag minns dig
Jag minns dig upp ur jorden!
Du tvättade en gång av mig
minnet av mig
alla mina minnen av mig själv
Ditt minne, dina minnen av mig
skall också jag en gång tvätta av dig
så att intet står oss emellan.

Illustratör: Georg Lagerstedt