

VÄND DIG OM

Av Gunnar Ekelöf

Vänd dig om
Se mindre framåt
Vänd dig om, läs inskriften på muren
om någon som stupat i någon motståndsrörelse
om någon som byggt denna mur
till motstånd mot någon som belägrat den
Vänd dig runt!

Ty detta förflutna är liktydigt med detta kommande, med våren!
Vår är återkomst, liv återfödelse
Vår är tillbakavändande, liv är tillbakafödelse
Det ligger redan i sin linda av tillbakagång
i sin linda av död!
Håller du våren fast är den om två dagar sommartorka
om två dagar höst och om två dagar en ny väntan på detsamma
Men vänder du klockan med boetten mot dig
går hon motsols
Vänd dig om, se bakåt:
Du skall finna den vår som dröjer
och låter andra tiders boskap beta graven
O oxar, vita oxar som tidlösa plöjer fälten
fromma som stjärnbilder
Vänd om och du skall inte vända dig i graven
och detta är så sant som livet, som döden!
Jag menar: Detta är sanning!
Så vänd dig, lutande, hostande poet
mot den unge som ojämförligt trakterade zittra

och du oldtfru
mot henne som vävde brölloplakanen
Vänd dig, målare, mot den tid
då du grundade själv dina dukar
och själv rev din färg
och du, skulptör,
mot den tid då själv du barfota trampade leran
Vänd tillbaka, fiskare
till stranden som lärde dig fiska
Släck din lampa
Förlora i havet din fiskarring!
Och du, den första och den trettonde
se vem som födde dig
och hav med denna kvinna att göra!
Hon vet mer om förgängelse
Vänd dig om, se den mörke mannen på tronen
som, tagande jorden till vittne och intet till riktpunkt
sökte upphäva lidandet
lidandet, lidandet i kretsloppet av lidanden
Se djuren, hur de sjuka gömmer sig undan att dö
Se grottmannen med de målade hungervisionerna
kannibalen som skapade sig en värld
lika mänsklig som din krigsålder
Vänd dig om, människa
mot det dunkla fluidum av tid
som annullerar alla resultat!
Cirkeln är inte en återkomst
Torna Zeffiro! Zeffiro torna!