

Kort och gott.

Denaturerade världshändelser.

»Sonatform denaturerad prosa» är det senaste nya på litteraturområdet. En skald gunnar ekelöf, som hatar stora bokstäver, har givit ut en diktsamling »sent på jorden». Man blir väl halshuggen för att man satte citat kring titeln, ty ekelöf hatar även skiljetecken.

En av dikterna låter så här:

krossa bokstäverna mellan
tänderna gäspa vokaler el-
den brinner i helvete kråkas
och spotta nu eller aldrig jag
eller svindel du eller aldrig
svindel nu eller aldrig

De 5 eller 6 följande verserna äro precis lika, med någon omkastning av orden.

Sedan man läst det tvivlar man inte alls på att skalden druckit denaturerat innan han skrev det. Han kan åtalas för fylleri och dömas på den bevisning dikten innebär. Alldeles säkert är att man själv måste dricka denaturerat för att begripa något av den denaturerade prosan. I övrigt är det onekligen mycket suggestivt och talangfullt.

Låtom oss i korthet denaturera världshändelserna enligt detta framtidens sätt att skriva:

Måndag morgon, krossar jättegäspnfig, spottar, tittar i tidning vad har hänt, nu eller aldrig, snöstorm över Norrland, midsommarväder, svindel, spottar, motorcyklist krossar skallen, nu och jämt, sju adelsmän regera Tyskland, nu eller aldrig säger Hitler, krisen fortfar, hundra avskedas, tusen avskedas det, brinner i helvete, du eller jag, revolt i Chile, man snyter sig, Aik seriesegrade, Sif flyttar upp, nu eller aldrig gäller det, spotta, ny lotskutter till Gefle, sjögång, spotta, kråks, måndagshuvud, krigsveteraner tåga mot Washington, krossa Hoover, nu eller aldrig, slut, bokstäverna slut, punkt, nu eller aldrig, du eller jag, vi eller alla, karusellen går, tjohej.

Därpå tar man om alltsammans från början. Läser man det några gånger så behöver man inte dricka denaturerat. Man får snurren ändå.

Hr ekelöfs dikter böra säljas på motbok.

Ktn.